

ALTERNATIVET

Årgång 9 Nr. 1 2000

Utgiven av Alvesta Alternativet

Många kockar i Energibolaget

Kommunalrådet Anne-Christine Gustavsson dikterade bolagets uppgörelse



Förra året fick Alvesta Energi nya ändamålsenliga lokaler på Blädingevägen i Alvesta. Verksamheten samlades på ett proffsigt sätt under ett tak. Lika proffsigt var inte upphandlingen av ny flisleverantör. Kommunalrådet Anne-Christine Gustavsson tog handgripligen över styrelsens och VD:s uppgifter när bolaget gjorde en upphandling på affärsmässiga grunder.

I mitten av 1990-talet bolagiserades kommunens dåvarande elbolag och fjärrvärmeverk till Alvesta Energi AB och Alvesta Elnät AB. De skulle göras mer effektiva och affärsmässiga menade dåvarande kommunstyrelseordföranden Lars-Erik Gustafsson, (c).

Övriga boregerliga partier och socialdemokraterna stödde honom. Sedan dess har en del hänt. Gustafssons namne, socialdemokraten Ann-Christine har tagit över som nytt kommunalråd. Lars-Erik fick inte ens vara kvar som centerpartistiskt kommunalråd på halvtid. Istället utlöste han sin fallskärm och blev pensionär. Men centern lät honom behålla ordförandeuppdraget i de kommunala aktiebolagen Energi och Elnät.

Ett kommunallt aktiebolag är en egen juridisk person och förtroendevalda kommunpolitiker har ingen laglig rätt att lägga sig i hur en bolagiserad verksamhet bedrivs. Direktiv får istället ges av ägaren, kommunen, till den årliga bolagsstämman.

Alternativet redovisar nu vad

som under den gångna vintern pågått i det kommunala aktiebolaget Alvesta Energi AB. Kommunalrådet Ann-Christine Gustavsson, (s), har på ett mycket påtagligt och handgripligt sätt lagt sig i den löpande driften av Energibolaget. Hennes agerande har inte heller varit särskilt affärsmässigt. Alvesta Energi AB förlorar inkomster och får ökade utgifter till följd av kommunalrådets enväldiga ingripande i bolagets pågående upphandling av bränsleleverantör. Det handlar om miljonbelopp.

Alvesta Alternativet höjde redan vid tidpunkten för bolagiseringen ett varnande finger för att åtgärden innebar en minskad offentlig insyn i en verksamhet som ytterst ägs av alla kommuninvånare och som till stora delar byggts upp med skattemedel. Nu har vi svart på vitt. När ett maktfullkomligt kommunalråd känner sin prestige hotad drar hon sig inte för att utfärda diktat till ett kommunalt bolag, något hon egentligen saknar laglig rättighet att göra.

Sidan 3

Bangård trots allt?

Banverket har beslutat att göra en förstudie av möjligheten att anlägga ett nytt järnvägsspår från Blädinge till Forsa, en mindre bangård vid Gustavsberg samt en anslutning därifrån till stambanan söder om Alvesta.

Ett beslut som glädjer många, inte minst Leif

Johansson på Kronobergs Konstruktion & Byggtveckling. Det var han som tillsammans med Alvesta Alternativets Lars-Olof Franzén tog fram förslaget om Bangård Sydost för några år sedan.

- Banverkets studie är grunden till våra idéer kring Bangård Sydost, säger Leif.

Skulle detta bli verklighet så är Alvesta kommun att gratulera. I det här området har järnvägsgodset alla möjligheter att expandera. För att inte tala om vilka möjligheter till industriableringar som åstadkoms genom att företagen kan få tillgång till tomter med spåranslutning.

Sidan 6



Leif Johansson, Alvesta, är mycket nöjd när han nu kan konstatera att grunderna i förslaget om bangård Sydost nu föranleder Banverket att göra en förstudie.

238.875 kronor
för 11 A4-sidor

Sidan 4

Mygg och kameler
i Alvesta kommun

Sidan 6

Ska vi luras in i
EMU?

Sidan 7

ALTERNATIVET

Vi är tillbaka igen med en ny utgåva av Alternativet. Tyvärr blev uppehållet lite längre än tänkt eftersom vissa tekniska problem med själva tryckförloppet uppstod. Men nu är vi som sagt tillbaka igen med en som vi hoppas ännu mer lättläst produkt. Med detta nummer blir det också premiär för en helt egenproducerad tidning. Allt utom sluttrycket görs nu av Alvesta Alternativets egna medlemmar. Vi hoppas också framöver att allmänheten i än högre grad skall medverka både genom egna artiklar eller genom tips av olika slag. Utökningen till åtta sidor ger ett ökat utrymme för allmänhetens medverkan.

Vi hoppas att vår tidning skall fylla ett behov av information till kommuninvånarna där övriga medier brister.

Tyvärr så genomsyras fler artiklar också i detta nummer av svidande kritik mot kommunens politiska ledning. Ingen skulle vara gladare än vi om vi kunnat slippa kritisera kommunledningen för dess handlande, men med den maktfullkomlighet som man visar upp finns det inget annat sätt att agera.

Politiskt har Alvesta Alternativet denna mandatperiod försökt att driva sakfrågorna och medvetet hållit tillbaka kritiken vid fullmäktige för att se om majoriteten skulle bli mer vänligt inställd till ett konstruktivt meningsutbyte. Men också detta arbetssätt visade sig totalt meningslöst. Majoritetens inställning gentemot Alvesta Alternativet och våra förslag i olika frågeställningar är lika kallt avvisande som tidigare.

Den socialdemokratiska ledningen har också lagt sig till med en form av maktfullkomlighet som vi tidigare inte observerat. I frågan om resecentrat slår motsättningarna mot Alvesta Alternativet igenom med full kraft. Den socialdemokratiska ledningen kan inte svälja förtreten över att en separering av godset från persontrafiken och byggandet av ett triangelspår skulle innebära en bättre lösning för resecentrat än att fortsätta med de ursprungliga planerna.

Motivet är troligen inte att utflyttningen av godsbangården skulle innebära expansion för Alvesta som industri- och logistikort. Ej heller att stora miljövinster skulle göras med en utflyttning av 126:an utanför Alvesta eller att tillgången på central tomtmark på den gamla godsbangården skulle ge utrymme för en expanderande tjänstsektor med lokaler i anslutning till resecentrat. Nej motivet är snarare att de nya idéerna är snarlika Alvesta Alternativets förslag om bangård Sydost och att erkänna att ett förslag från Alvesta Alternativet skulle leda till något bra för kommunen är tydligen alltför hårdsmält för den lokala socialdemokratiska partiledningen.

I tider då vi åter nödgas konstatera att avflyttningen från Alvesta kommun fortsätter måste varje möjlighet till att skapa nya arbetstillfällen tas till vara. 73 kommuninvånare mindre efter första kvartalet i år innebär ytterligare 2 miljoner kronor i minskade skatteintäkter.

I ett sådant läge kan inte socialdemokrater och centerpartister fortsätta sin nonchalanta inställning till förslag och idéer från oppositionen. Numera behandlas också moderaterna under Cecilia Roos ledning på samma sätt som Alvesta Alternativet fått utstå under hela 1990-talet. När man i den politiska ledningen står handfallen inför snart när varje problemlösning måste man i alla fall pröva de idéer som förs fram från andra. Inte ens strutsen kör huvudet i sanden som Anne-Christine Gustavsson, Tommy Mases och Karin Vernersson, i dagens politiska ledning gör, när förslag och idéer förs fram från annat politiskt håll.

Vi är övertygade om att dagens ekonomiska situation i kommunen, där erforderliga medel till skola och äldreomsorg saknas, inte kan lösas med nuvarande bemanning på viktiga politiska poster. Om inte socialdemokraterna och centern kan finna mer kreativa personer till så viktiga uppdrag som de innehar, bör de överväga att lämna över makten till oppositionen.

Nu kan vi glömma reglerna

Kan vi glömma vad detaljplaner och annat som reglerar markanvändandet i planlagda områden säger nu?

Det måste vara glädjande nyheter för alla som går och tänker på någon byggnation på tomt, men där gällande planbestämmelser hittills har satt käppar i hjulet. Tydligt tar inte längre miljönämnden så allvarligt på vad planerna föreskriver utan kan lämna undantag för till och med alldeles färsk detaljplaner.

På annat vis kan man inte tolka miljönämndens handlande vid den byggnation av sophus som skett vid Prästängsskolan.

Trots att en lång och svår process till slut ledde fram till att detaljplanen antogs så beviljade miljönämnden, bara några dagar efter att planen vunnit laga kraft,



Ett rejält tilltaget sophus på mark som enligt planen inte får bebyggas blev resultatet när miljönämnden lämnade undantag från den nyss godkända detaljplanen.

undantag och tillät byggnation av ett sophus på mark som ej får bebyggas.

Glädjande för alla som vill använda sin mark för annat än vad planen fastställer.

Mindre roligt för grannar och andra, som trott att detaljplanen styr vad som får förekomma på marken inom planlagt område.

Ledningen saknar förtroende

Turbulensen på miljökontoret krävde att en ny chef snarast tog kommandot.

Miljönämnden såg så allvarligt på situationen att man tillsatte en kommitté bestående av ordförande Johnny Haraldsson (c), vice ordföranden Håkan Gustavsson (s), Magnus Holmqvist (m) och Peter Johnsson (alternativet) för att snabbt komma tillrätta med situationen.

De kom snabbt fram till ett förslag om att tillfälligt sätta in vice brandchefen Mats Friman till att leda miljöförvaltningen under våren. Man ansåg det möjligt att frigöra Friman för den här uppgiften, eftersom det fanns en person inom räddningstjänsten som kunde gå in för Friman. Samma dag som förslaget togs fram redovisades lösningen för kommunalrådet Anne-Christine Gustavsson (s) och personalchefen Sven Munk. Man kom överens om att kommunalrådet och personalchefen skulle diskutera frågan med Friman dagen därpå.

I tron att uppgörelsen låg fast kontaktades Mats Friman av nämndens ledning för att han skulle vara förberedd på vad som skulle komma att ske. Men någon förfrågan från Anne-Christine Gustavsson kom aldrig. Istället blev nämndsledningen informerad om att plane-

ringschef Bo Svensson hade fått uppdraget att under tre månader vara tillförordnad chef för miljöförvaltningen. Pinsamt för miljönämndens ordförande och vice ordförande som nu fick använda tiden till att springa med återbud istället för att informera om förändringen.

Mest pinsamt är det ändå för den sittande majoriteten, som inte ens i så här viktiga frågor kan agera på ett gemensamt och trovärdigt sätt. Kommittén i miljöförvaltningen hade genom ett konstruktivt arbete funnit en lösning, som ur kommunens synvinkel var att föredra genom att inga vitala arbetsuppgifter skulle lämnas ogjorda. Anne-Christine Gustavssons agerande lämnade nu mängder av betydelsefulla arbetsuppgifter utan självklara handläggare. Frågor som bangårdsombyggnaden, resecentrum, kontakter med Banverket, SEB-trans med mera lämnar Bo Svensson kvar på kommunkansliet samtidigt som markchefen Bertil Pettersson fått ta över näringslivsfrågorna efter till AllboHus flyktade Börje Norén. Övrig personal har sedan tidigare tagit över arbetsuppgifterna från en indragen heltidstjänst på kanslisidan, vilket sannerligen inte gör situationen bättre.

Det är hög tid att den politiska ledningen håller fingrarna



Bo Svensson fick hals över huvud flytta ned på miljökontoret när Ann-Christin så fann passande. Nu är han lika abrupt på väg tillbaka till samhällsbyggnadskontoret.

borta från organisationen så länge de inte har insikt i hur en fungerande organisation måste vara uppbyggd för att kunna fungera. Det är pinsamt för hela kommunen att se på vilket oprofessionellt sätt kommunen handhas. All arbetsglädje, som tidigare genomsyrat kommunkansliet, är idag fullkomligt bortblåst. Nästa åtgärd måste bli att socialdemokraterna och centerpartiet letar fram ersättare för de nuvarande kommunalråden. De har inte längre de anställdas förtroende!

ALTERNATIVET

Ansvarig utgivare: Lars-Olof Franzén

Politisk tidskrift utgiven av Alvesta Alternativet

Adress: Lillsjögatan 22, 342 36 Alvesta
Tel. 0472-193 04 Fax 0472-193 04

Anne-Christine Gustavsson orsakade bolag miljonförlust

Förra året planerades en omfattande utbyggnad av fjärrvärmerna i Alvesta kommun. Kommunen gjorde en utredning om en nybyggnad i Moheda och utbyggnad i Alvesta.

Sedan sökte man och fick beviljat anslag för de tänkta investeringarna av regeringens program för omställning till långsiktiga och hållbara miljöinvesteringar, de så kallade "gröna miljarderna" eller LIB-pengarna. Alvesta Energi AB var med i planeringen.

Kommunalråden Anne-Christine Gustavsson, (s) och Karin Vernersson, (c) gjorde ett stort politiskt nummer av att staten skulle finansiera en del av investeringarna i Alvesta kommun. Men när projektet riskerade att försenas eller helt läggas på is på grund av att ledningen för Alvesta Energi handlade affärs-

mässigt kände kommunalrådet Gustavsson sin prestige hotad. Därför agerade hon självsvåldigt och tvingade i praktiken Alvesta Energis styrelse till en uppgörelse med samarbetspartnern Alvesta Träförädling AB som bolaget inte ansåg affärsmässig.

I början av 1999 träffade Alvesta Energi ett avtal med ATA-Timber AB i Moheda som gällde köp av bränsle till det nya fjärrvärmeverket där. Det innebär att ATA-Timber skulle leverera bränsle i form av flis. Alvesta Energi skulle i sin tur sälja värme från fjärrvärmeverket till sågens torkar. Båda parter ansåg att överenskommelsen var affärsmässigt acceptabel. Men ATA-Timber garderade sig. I avtalet skrev man in att om en överenskommelse träffades med någon annan bränsleleverantör som var förmånligare för leverantören, så skulle även uppgörelsen i Moheda ändras.

Under hösten förra året skulle en liknande uppgörelse som den i Moheda träffas för fjärrvärmeverket i Alvesta. Det var en förutsättning för att den planerade utbyggnaden skulle kunna påbörjas. Men bränsleleverantören, Alvesta Träförädling AB, satte sig på tvären. De ville ha mer betalt för bränslet och själva betala mindre för värmen än vad som avtalats i Moheda. Många och långa förhandlingar pågick mellan parterna under förra hösten. Alvesta Energis styrelse höll flera extra sammanträden.

Styrelsen i Alvesta Energi ansåg inte motpartens krav affärsmässiga. Man hade ju redan tidigare under året ingått ett avtal i Moheda på en nivå som accepterats av bränsleleverantören där. Man började nu



Värmeverket i Alvesta kommer under året att kompletteras med en ny panna. Alvesta Energi kommer också att ta över ansvaret för drift och underhåll av anläggningen från Alvesta Träförädling AB.

fundera över att skaffa sig en annan bränsleleverantör för fjärrvärmeverket i Alvesta. Det skulle också medföra att man tvingades senarelägga utbyggnaden.

Men styrelsens beslut accepterades inte av kommunalrådet Anne-Christine Gustavsson (s). En mörk novemberkväll kallade hon upp Alvesta Energis VD till sitt kontor i kommunhuset. På kommunalrådets kontor satt då redan Alvesta Träförädlingens VD. Kommunalrådet Gustavsson ställde sedan ultimatum till Alvesta Energis VD att i stort sett acceptera de avtalsvillkor som Alvesta Träförädling krävde.

Styrelsen i Alvesta Energi ställdes inför fullbordat faktum

efter Anne-Christine Gustavssons egenmäktiga ministerstyre. Visserligen tvingades kommunalrådet att ringa upp Alvesta Träförädlingens VD och meddela att "överenskommelsen" som träffats på hennes kontor i kommunhuset inte gällde. Styrelsen skickade också en erinran till kommunalrådet om styrelsens juridiska ansvar enligt aktiebokslagen. Men till slut antogs ändå de avtalsvillkor som Alvesta Träförädlingens VD krävt. Kommunalrådets egenmäktiga förfarande hade helt underminerat Alvesta Energis trovärdighet och förhandlingsposition.

De ekonomiska konsekvenserna för Alvesta Energi är stora. Man tvingas även reglera om avtalet i Moheda. Sammanlagt

kostar Ann-Christine Gustavssons agerande Alvesta Energi förluster på mellan en halv och en miljon kronor i form av högre bränslepriser och lägre intäkter för energileveranser.

Vi kan inte annat än gratulera Alvesta Träförädling till ett förmånligt avtal och beklaga att vi har ett maktfullkomligt kommunalråd som agerar oansvarigt med kommunkoncernens pengar. Samtidigt uppmanar vi övriga företag och kommuninvånarna att göra som Alvesta Träförädling: Ring och boka tid hos kommunalrådet Ann-Christine Gustavsson så hjälper hon säkert till med att sänka även era energikostnader ordentligt.



Socialdemokraternas kommunalråd Ann-Christine Gustavsson är numera högsta beslutsfattaren i det kommunala bolaget Alvesta Energi AB. Vad företagets styrelse säger bryr hon sig inte om.

Kaotiskt organisationsbeslut i kommunstyrelsen

Efter ett och ett halvt års utredande skulle äntligen organisationen av kommunens centrala förvaltningar beslutas vid kommunstyrelsens senaste möte.

Motsättningarna mellan majoriteten och oppositionen var redan vid beredningen total och inte blev det bättre vid kommunstyrelsens sammanträde. Plötsligt ställde inte ens majoriteten upp på sitt eget förslag.

Bo Svensson, som vikarierat som miljöchef sedan den 15 mars, lät meddela att han inte ville fortsätta som miljöchef. Med detta besked glömdes alla fina ord i utredningen om samordningsvinster genom en sammanslagning av miljö- och planerheten bort.

Kvar av organisationsförändringen blir att vi fått en ny kommunchef och att en av tjänstemännen i ledningsgruppen fått en ny avdelning under sig.

Av det dyra konsultarbetet återstår inte ett spår. Minst 250 000 kronor kastade i sjön. Massor av sammanträdestid för både tjänstemän och politiker till ingen nytta. Utredningsarbeten och dokumentation i stor skala som ingen brydde sig om bara för att det var viktigare för kommunledningen att driva igenom "sitt" förslag.

Anne-Christine Gustavsson, (s), säger i en kommentar att det var viktigt att ta beslut så att per-

sonalen vet vad som gäller. Frågan är vem som vet vad som gäller efter kommunstyrelsens sammanträde?

Planfrågorna återremitterades. Övriga personalfrågor beslutades, men vad tog frågan om miljöchef vägen?

Visserligen skall Bo Svensson vara tillförordnad miljöchef i ytterligare tre månader, men oavsett om planfrågorna skulle vara kvar på miljökontoret eller återgå till kansliet så sitter

man antingen med en planchef utan någon tjänst eller utan miljöchef.

Hela situationen är absurd. Detta om något visar på en kommunledning utan några som helst kvalitéer som ledare. De klartecken som Anne-Christine Gustavsson säger sig har gett personalen framstår i allt högre grad som att "hela havet stormar".

Karin Vernersson ställer till det

Att strunta i upphandling kan stå en dyrt. Den erfarenheten har väl Karin Vernersson (c) och Anne-Christine Gustavsson (s) dragit efter att man på eget bevåg sommaren 1999 gjort upp med en konsult om att utreda en omorganisation av kommunens centrala förvaltning.

För 101 timmars arbete fick man betala 238.875 kronor. Det motsvarande en timpenning på drygt 1800 kronor plus moms. För detta fick vi en sammanställning på 11 A4-sidor över något som vi redan visste det mesta om.

Historien började med att Karin Vernersson kom hem från en kurs och tyckte att hon träffat en alldeles utmärkt föreläsare, som skulle passa för jobbet att utreda kommunorganisationen. På något vis lyckades Karin få

Anne-Christine med på idén. Över huvudet på både tjänstemän och övriga politiker och framförallt tvärt emot upphandlingsreglerna gjorde de båda kommunalråden upp med Ingrid Tollgerdt-Andersson om utredningsuppdraget.

När kritiken mot upphandlingen kom från Alvesta Alternativet hävdade Anne-Christine Gustavsson att kostnaderna var så låga att någon upphandling inte behövdes. Döm om den förvåning som utbröt när man efter att delar av jobbet redan gjorts fick se att personalkontoret gick ut med en upphandling av samma utredningsuppdrag. I efterhand kan man naturligtvis förstå att förvirringen hos kommunledningen blev total när första räkningen på 92.125 kronor dök upp.

Det var säkert inte den summan Anne-Christine räknade

med när hon ansåg kostnaden så låg att ingen upphandling behövdes. Varför fick då Ingrid Tollgerdt-Andersson fortsätta med uppdraget? Jo, naturligtvis för att en ny konsult hade varit tvungen att göra om det arbete Tollgerdt-Andersson redan utfört. Att betala för att göra om jobbet en gång till var man säkert inte vidare intresserade av i kommunledningen.

Men kommunalrådets utsvävningar blir en dyr läxa för kommuninvånarna. Skattebetalarna får nu punga ut med 238.875 kronor för de 11 A4-sidor som konsulten producerade. Till den här summan måste också läggas kostnaderna för den tid tjänstemän och politiker ägnat åt omorganisationsarbetet, bland annat två heldagsmöten på Villa Gransholm och Möckelnsnäs.



För ett resultat på 11 A4-sidor fick skattebetalarna punga ut med 238.875 kronor. Karin Vernersson (bilden) och Anne-Christine Gustavssons upphandling blev både dyr och misslyckad.

Visste ni?

Att kommunen felaktigt har debiterat avgift för registrering av ventilationskontroll.

Om ni letar rätt på er gamla räkning och kontaktar miljökontoret så får ni pengarna tillbaka jämte ränta.

Lite arbete för er, men minst 400 kronor väntar er i återbäring.

Deporterad centerpartist

Lars-Erik Gustafsson, centerns tidigare kommunalråd, har hamnat i onåd hos den kommunala centergruppen. Inför budgetmötet i höstas var Lars-Erik inte beredd att utan vidare godta majoritetens budget utan ville ägna lite tid åt eftertanke.

Detta uppskattades inte av partikamraten Bo Rydström som är vice ordförande i fullmäktige. Han ansåg att om Lars-Erik inte kunde godta förslaget så skulle han lämna sin plats till en suppleant.

Följden blev att vid budgetmötet kunde övriga ledamöter i fullmäktige beskåda den uppblussade striden inom centern inför öppen ridå. Medan en suppleant bokade sig på Lars-Eriks ordinarie plats satt Lars-

Erik själv hela dagen på åhörarbänken.

Någon nedtrappning av striden kunde inte märkas vid fullmäktiges julsammanträde, då man åter kunde se Lars-Erik avnjuta fullmäktigemötet från åskådarplats. Denna gång gapade Lars-Eriks plats i fullmäktigebänken tom eftersom man inte lyckats få tag i någon suppleant.

Inte ens lucians närvaro kunde gjuta olja på känslorna inom centern denna mörka decemberkväll.

Även under vårens fullmäktigemöten har centern kallat in en suppleant istället för Lars-Erik.

Huka er kärringar och gubbar i fullmäktigebänkarna inför fortsättningen för nu laddar centerpartisterna om.

Fler problem för kommunalråden

Anne-Christine Gustavsson och Karin Vernersson har det inte lätt med omorganisationen av kommunens ledningsfunktion. När snart hela utredningen genomförts har man upptäckt att det inte finns några protokoll som visar vilka som egentligen skall utgöra ledningsgrupp respektive styrgrupp för arbetet.

Någon styrgrupp har aldrig varit i verksamhet och heller inte utsetts. Ingen företrädare för

oppositionen har haft insyn eller kunnat vara med och påverka arbetet.

Anne-Christine och Karin har själva agerat ledningsgrupp och verkat tillsammans med några tjänstemän. Men något protokoll från kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott som visar att de utsetts går inte att finna.

Det är inte nog med problem av formell betydelse. Det är också stora problem med att förankra det förslag, som Anne-Christine och Karin vill genom-

föra, hos både tjänstemännen och de större oppositionspartierna. Kritiken mot förslaget är förödande. Det finns ingen struktur i kommunledningens förslag. Några som helst ekonomiska vinster är också omöjliga att se i förslaget.

Anne-Christine och Karin vägrar att lyssna på de synpunkter som anställda och oppositionen fört fram. Risken är uppenbar att hela organisationen handlingsförlamas.

Det behövs fler sommarjobbare



Visst behövs det arbete för fler än de 130 skolungdomar som kommunen säger sig ha jobb till. Den här lekplatsen i en av kommunens tätorter fotografe-

rade vi den 19 maj. Den tycks röpa efter sommararbetare. Ge parkförvaltningen resurser att vårda våra grönområden. Hur ska vi annars kunna locka några

nya invånare till Alvesta kommun? Barnfamiljer lockas väl knappast av att flytta hit om de möts av lekplatser som den på bilden ovan.

Visst ska vi ha´att men var ska vi ta´att?

Lockar elever med körko

vesta kan bli först i länet med att erbjuda alla gymnasieelever ett körkortspaket

En kommunal tjänstgörande gymnasielära i Alvesta berättar att ta körkort är gratis. Gymnasiet erbjuder eleverna ett körkortspaket med teori och övning. Från början te man sig bara erbjuda er på omskolningsprogrammet samt barn- och ungdomsprogrammet körkortsbildning men nu har man löst sig för att alla ska få ta chansen.

I stället för Alvesta har Alvesta kommun ett av Alvestas körkortsbildningscenter och det är sedan en av de som i landet bjuder utgående körkortsbildning för gymnasieelever i Alvesta. Alvestas kommunal tjänstgörande lärare berättar att körkortsbildning är gratis för eleverna och att det är ett av de program som erbjuds på gymnasiet. Detta innebär att eleverna får ta körkort utan att betala för utbildningen och att de får ta körkort gratis.

Körkortsbildning erbjuds till eleverna på gymnasiet i Alvesta.



Lockande damer, men falska som vatten! Det var den 15 januari i år som skolledningen gick ut i Smålandsposten med sina lockelser för att få elever till gymnasieskolan i Alvesta. Vice ordföranden i Barn & ungdomsnämnden Lena Nickolausson (kd) och ordföranden Ingrid Salomonsson (c) tillsammans med rektorn vid gymnasieskolan Åsa Björkman presenterade sitt förslag innan nämnden ens hade hunnit fatta beslut. Någon finansiering av förslaget har heller aldrig presenterats.

Körkortsutbildning, bärbara datorer, leasade minibussar, valbar musik- och idrottsprofil. Många lovvärda erbjudande till de som väljer att gå på Alvesta Gymnasieskola i år. En bättre önskelista kan väl knappast en nybliven gymnasist tänka sig.

I höstas beslutade Barn- & ungdomsnämnden att lägga ut hårda besparingar på gymnasieskolan. 3 miljoner kronor skulle man spara in för att få budgeten att gå ihop. Därför blir nog många överraskade om det är möjligt, som Ingrid Samuelsson (c) ordförande i nämnden säger, att pengarna kan tas inom ramarna. För den som är lite insatt i kostnadsberäkningar kan snabbt räkna ut att om alla ettorna skall få körkortsbildningen och tillgång till varsin bärbar dator så handlar det om mycket pengar redan första året. Därefter blir det en rejäl ökning varje år fram till tredje årskurs om det är meningen att erbjuda

dandlet också skall gälla kommande elever.

Än mer frågande blir man när det konstateras att varken Barn- & ungdomsnämnden eller dess arbetsutskott har fattat något formellt beslut om satsningen före utspelet. Några kalkyler eller andra beräkningar som visar på de ekonomiska eller organisatoriska förutsättningarna finns inte heller att tillgå.

Problemet som nu kvarstår är att Ingrid Samuelsson (c) nu har målat in både sig själv och kommunen i ett hörn. Den första februari gjorde eleverna sitt val. Många säkert efter de löften som ställts ut. Det går inte att backa tillbaka i det här läget utan att man tappar allt förtroende. Frågan är nu om Ingrid har så mycket kött på benen att hon utan att andra verksamheter inom skolans ansvarsområde blir lidande kan genomföra alla löften. Om inte så får nog Ingrid se sig om efter andra arbetsuppgifter.

Personal och elever hade rätt

Under många år har skolpersonalens, elevernas och deras föräldrars farhågor om mögelproblem vid Prästängsskolan negligerats. Nu tycks det som om man äntligen blivit tagna på allvar.

Mikrobiologiska analyser har visat att klassrummen 2A och 3A har på haft riklig förekomst av mögelsvamphyfer, sporer och i vissa fall även jästsvamp på provställena.

Den stora om- och tillbyggnaden sattes igång utan att några

större åtgärder var påtänkta för den problemfyllda delen av skolan. Mitt under byggtiden blev situationen återigen akut. Elever och personal har varit illa av vistelsen i klassrummen 2A och 3A. På egen bekostnad rekviderade personalen en mögelhund som omgäende markerade förekomsten av mögel.

Då tog Yrkes- och miljömedicinska kliniken vid Region-sjukhuset i Örebro över och genomförde de provtagningar som påvisade mögel.

AllboHus har lovat att ta krafttag för att en gång för alla komma till rätta med problemen, som redan nu orsakat onödigt lidande. Tyvärr så har både elever och personal under tiden utvecklat allergi. Det är nödvändigt att man verkligen går till botten med problemen så att de inte återuppstår och riskerar hälsan för elever eller personal. Något bör alla ha lärt sig av detta, nämligen att ta alla signaler på allvar redan från början.



Prästängsskolan har alltför länge dragits med mögelrykten utan att man gått till botten med problemen.

Nya underskott befaras

Socialförvaltningen har inte hunnit mer än två månader in på det nya verksamhetsåret förrän nya underskott aviserar. Sex miljoner kronor befaras saknas när året är till ända.

Några förslag på direkta åtgärder för att komma tillrätta med underskottet har inte förvaltningen. Samtidigt ser man hur problemen hopar sig. Bland annat behövs fler platser inom äldreomsorgen. Det gör det inte lättare för socialförvaltningen att

uppnå balans i sin ekonomi.

För kommunen i sin helhet kan man lätt konstatera att budgetsiffrorna för år 2000 är mycket lågt hållna. Om man gör jämförelsen mellan bokslutet 1999 och budgetsiffrorna för innevarande år stannar ökningen på 2,39 miljoner kronor.

En ökning som långt ifrån täcker ens årets löneökningar. Att kalkylera med att årets resultat skall uppnå balans är inte rimligt, eftersom inga åtgärder vidtagits från kommunledningens sida.

Bli medlem du också!

Medlemsavgiften för 2000 är 10:-.
Sätt in beloppet på pg 431 07 21-8.

Glöm in ange namn och adress!

Alvesta Alternativet

Järnvägssatsning

En ny bangård utanför Alvesta kan bli verklighet om Banverkets pågående förstudie av projektet blir lika positiv som underlaget i dagsläget pekar på.

När samma grundidéer aktualiserades för några år sedan av Alvesta Alternativet var det kalla handen från både Banverket och SJ:s sida. Nu är det plötsligt andra tongångar.

Det planerade resecentret i Alvesta visade sig bli betydligt dyrare att genomföra än vad som hade beräknats i ursprungsplanerna. De 127 miljonerna för bangårdsombyggnaden var i

själva verket närmare det dubbla. Mycket beroende på kostnaderna för att också i framtiden kunna hantera godstågen inne på stationsområdet.

Dagens krav på 850 meter långa godsspår krävde att utfyllnad i sjön Salen måste tillgripas. Samtidigt aviserade Volvo en utökning av sina transporter på järnvägen till och från Göteborg och IKEA kungjorde att deras järnvägstransporter skulle komma att fyrdubblas de närmste åren. Detta krävde i sin tur bättre möjligheter att ta sig ut på Göteborgsjärnvägen söderifrån.

När Banverkets ledning begärde kostnadskalkyler på ett

triangelspår söder om Alvesta insåg utredarna att här fanns stora samordningsvinster att hämta i bangårdsombyggnaden för resecentret.

Alvesta Alternativets gamla grundidéer dammades av och blev föremål för djupare funderingar.

En utflyttning av bangården från Alvesta till Gustavsberg innebär kostnadsbesparingar inne på bangårdsområdet i Alvesta motsvarande den kostnad som grundinvesteringarna i Gustavsberg skulle medföra. Samtidigt får man det så hett efterlängtade triangelspåret på köpet.

Men det är inte nog med detta. Genom en utlokalisering skulle man skapa stora utvecklingsmöjligheter för godstrafiken i regionen och ett attraktivt industriområde för nya etableringar i omedelbar anslutning till den nya bangården.

Att miljön skulle förbättras inne i Alvesta blir som grädde på moset. Bort med onödiga lastbilstransporter till järnvägen, inga rangeringar med farligt gods i centrala Alvesta och inte minst att en ny förbifart av 126:an tvingas fram tidigare än Vägverket tänkt.

För kommunens del gäller det nu att verkligen se till att Banverkets förstudie också leder till att planerna fullföljs. Med de utvecklingsmöjligheter som detta förslag innebär kan slutresultatet bli att Alvestas negativa trend bryts och nya arbetsplatser skapas.



Banverket har beslutat om att göra en förstudie av ett triangelspår från stambanan ut på kust- till kustbanan. Om detta blir verklighet innebär det oanade förutsättningar för både järnvägsgodset och industrin i hela regionen.



Ombyggnationen av bangårdsområdet öppnade plötsligt upp möjligheterna att flytta ut godsbangården till Gustavsberg. Nya stora utvecklingsmöjligheter öppnar sig för kommunen om förslaget blir verklighet.

Mygg och kameler

Konsulter är tydligen något som går hem hos kommunalrådet Anne-Christine Gustavsson. Först togs en konsult in för att hjälpa till med omorganisationen. Slutkostnad 238.875 kronor och inga beslut fattade i kommunstyrelsen eller något annat kommunalt organ.

Därefter har vi i Smålandsposten kunnat läsa om en något diffus utredning om ökad hastighet på tågtrafiken. Tre minuter snabbare på sträckan Alvesta – Nässjö och lika mycket mellan Alvesta – Hässleholm. Varken kommunstyrelsen eller arbetsutskottet har informerats om utredningen.

Först när den är genomförd kan man läsa om den i pressen. För Alvesta kommuns del uppgår kostnaden till 70.000 kronor.

Något beslut om denna utgift finns inte heller.

Godsgruppen ville ha resurser för att ta tag i bangårdsfrågan. Någon tjänsteman fanns inte att tillgå enligt Anne-Christine Gustavsson, eftersom planchefen också fått miljöchefsjobbet på halsen. Då ville godsgruppens sammankallande Lars-Olof Franzén själv ta hand om frågan under tre månader med maximalt 200 timmars arbetsinsats.

Tommy Mases (s) tyckte att frågan var för banal för att arbetsutskottet skulle behöva hantera den. Frågan kunde godsgruppen själv avgöra. På direkt fråga svarade Mases att sådana medel måste godsgruppen anses ha behörighet att råda över.

När godsgruppen tog upp frågan ville inte Anne-Christine Gustavsson att Franzén skulle få

uppdraget, utan att kommunen skulle anlita en konsult. Trots henness ovilja beslöt godsgruppen ändå att ge Franzén uppdraget. Anne-Christine Gustavsson reserverade sig mot beslutet och vägrade sedermera att justera protokollet för att det enligt hennes mening var ett olagligt beslut.

Senare har kommunstyrelsen behandlat ärendet och i efterhand gett Lars-Olof Franzén uppdraget.

Till dags datum har detta arbete kostat kommunen cirka 8.000 kronor. Denna ersättning har inte utgått utan att till och med dubbla beslut tagits och protokoll skrivits. Men frågan återstår varför det inte finns varken beslut eller protokoll på konsultkostnader.

Kommunledningen silar mygg och sväljer kameler.

Vi måste bli fler

År 1999 kan sammanfattas som ännu ett år med befolkningsminskning för Alvesta kommun. Invånarantalet minskade med ytterligare 136 personer.

Ur skattehänsyn innebär detta mycket pengar för kommunkassan. I genomsnitt förlorar kommunen 28.000 kronor per person som lämnar Alvesta.

3,8 miljoner kronor mindre till skola och äldreomsorg blev förra årets resultat av utflyttningen. Den negativa befolkningsutvecklingen har fortsatt. Under första kvartalet i år så sjönk invånarantalet under 19.000 personer. Man får gå tillbaka till början av 1970-talet för att hitta lika låga siffror. Nu är det hög tid att göra något.

För några år sedan var det andra tongångar. Flera tusen nya

människor i kommunen i början av 2000-talet ansåg man vara målet. Istället ser vi en kraftig befolkningsminskning, mest beroende på att vi inte lyckats skapa nya arbetstillfällen i kommunen.

Nu får vi bara inte bli färre. Nu är det hög tid att göra något. Men vad som är allvarligt är att kommunledningen inte verkar bry sig. Istället för att ta tag i problemet så ägnar man sig åt att diskutera om hur kommunen ska se ut om tio år, "Alvesta vision 2010". Nu måste kommunledningen lära sig att ta tag i olika frågor i rätt ordning. Alla upptänkliga förslag till att stoppa den negativa utvecklingen måste beaktas. Till och med förslag från oss i oppositionspartierna! Så hör av er. 100 nya kommuninvånare per år och tre friska skattemiljoner måste bli målet.

4300 miljarder skäl talar emot EMU



Ecun, är det verkligen så att vi vill ha den istället för den svenska kronan? Och vilket pris får vi betala i form av anpassning av vårt system till Europas? Det handlar faktiskt om mer än bara växelkurser!

Det talas vitt och brett om fördelarna med ett svenskt EMU-medlemskap. Vi skall slippa att växla pengar när vi flyger och far utomlands, i alla fall om vi håller oss inom EMU-länderna. Företagen skall tjäna stora pengar på att slippa bankernas transaktionskostnader.

I det senare fallet vet vi av erfarenhet att bankerna inte är sena att ta igen på karusellen vad de förlorar på gungorna. Allt är precis som inför EU-omröstningen. Denna gång är allt med EMU guld som glimmar.

En engelsk revisionsfirma har gjort en beräkning över kostnaderna för de 11 EMU-ländernas övergång till ecun. En omställning som visar sig dyr, mycket dyr för de 11 nationerna. 4.300 miljarder svenska kronor beräknas utgifterna bli för en övergång till ecun. Här handlar det om framförallt datakostnader. Allt från butikskassor till ekonomisystem måste bytas ut. Arbetsbördan beräknas till 20 gånger större än inför millenni-umskiftet.

Det här är kostnaderna hade ingen i tankarna när man bestämde sig för den gemen-

samma valutan. Frågan är vem som skall betala? Naturligtvis är det i första hand företagen som får stå för notan. Men också löntagare och pensionärer, det vill säga skattebetalarna, får ta sin del av kostnaderna när räkningarna till stat och kommun droppar in. Samtidigt vet vi att det till syvende och sist är konsumenterna som får stå för de kostnader som uppstår för företagen. Av den utlovade prispressen på varorna kommer ingenting att finnas kvar när omställningen till sist är betald. Förlorarna är folket, vinnarna som vanligt kapitalägarna.

Stenlyckesalen helt inbyggd



Socialförvaltningen annonserar i dagarna efter en flyktningsekreterare eftersom den nuvarande lämnar sin befattning. Det är välkänt att socialförvaltningen redan idag överskridit sina ramar och att man med alla betänkliga medel letar sparobjekt.

Man är till och med nere på den nivån att man undersöker möjligheterna att dra in på fönsterputsningen för pensionärerna. I detta läge kan vi konstatera att förvaltningen vill tillsätta en flyktningsekreterare trots att vi fram till dags datum i år enbart tagit emot en enda familj.

Att tillsätta den här tjänsten

verkar med den arbetsbördan väldigt tveksamt. Samtidigt vet vi att nattbemanningen på Rådsmannen sedan länge krävt en dubbelbemanning. Ett krav som alla har känt som välbehövligt. Om medel finns till en flyktningsekreterare med minimal arbetsbörda så borde tjänsten på Rådsmannen varit tillsatt för länge sedan.

Om Bill Niklasson (s) och Börje Fransson (c) har den minsta känsla för arbetsfördelning så borde de omedelbart stoppa tillsättandet av ny flyktningsekreterare och istället tillse att Rådsmannen får sin hett efterlängttade dubbling av nattbemanningen.



Ta en ordentlig titt på bilden överst. Det här nog en av de sista bilderna som överhuvudtaget tagits och någonsin kommer att tas på Stenlyckesalen bakom Folkets Hus i Alvesta. Den uppfördes i mitten av 1990-talet som

ny matsal för Stenlyckeskolan och Hagaskolan i samband med att Folkets Hus renoverades.

Men nu byggs den bokstavligen talat in när Hagaskolan byggs om till gymnasieskola. Se på bilden nederst. Nog borde

man ha kunnat hitta en bättre byggnadsteknisk lösning. Men det var kommunledningen med Anne-Christine Gustavsson och socialdemokraterna i spetsen aldrig intresserade av.

Pengar, finns dom?

Visste ni?
Att 1995 lovade
socialdemokraten
Tommy Mases
att redan 1996 skulle
en varmvattenbassäng
vara i funktion
i Alvesta.

Nu har det gått närmare 4 år.
Nu vill vi faktiskt se när
Tommy Mases tar premiärdoppet.

Vad är (s)-löften värda?

En idyll värd att satsa på

Båthamn, strandpromenad och kräftfiske skall ytterligare spä på den idyll som Hjortsberga samhälle utgör längs stranden vid Sjöatorpsjön.

Efter Alvesta Alternativets motion i ämnet har nu fullmäktige gett klartecken för en båthamn vid gamla sågverkstomten och en strandpromenad längs Sjöatorpsjöns strand från sågverkstomten till Hjortsbergagården.

Samtidigt har man också gett Samhällsföreningen möjligheter att på prov få överta kommunens kräftfiske i sjön under förutsättning att fisket fördelas på lotter som erbjuds kommuninvånarna under de kvällar fisket bedrivs i sjön. Alvesta Alternativet är naturligtvis nöjda med att motionen så till punkt och pricka antogs av fullmäktige.

Nu är det upp till samhällsinvånarna om dessa nya löften kommer att infrias. Förutsättningarna är nämligen att Samhällsföreningen håller i planeringen. Men att döma av intresset från samhällsinvånarna kommer detta inte att stöta på

patrull och vi vet sedan tidigare att Hjortsbergaborna med bistånd av kommunen kan lösa dylika uppgifter med bravur. Inte minst när man för några år sedan med förenade krafter åstadkom det så livligt frekventerade eljusspåret i Brändebacken.

Redan idag sträcker sig en strandpromenad av högsta kvalitet söderut längs stranden på sågverkstomten. Det är markägaren Ingvar Roos eget bidrag till att höja tillgängligheten längs stranden och det är verkligen inget dåligt bidrag han har åstadkommit. Det är detta som utgjort ledstjärna för motionen om en fortsättning på strandpromenaden i nordlig riktning.

Förhoppningsvis kommer Missionsförbundet, som äger den resterande marken upp till Hjortsbergagården, att ställa sig positiv till en fortsättning av strandpromenaden ända fram till Los-badet.

Vi hoppas få återkomma både i ord och bild om ett par år, då både båthamn och strandpromenad är färdiga och då kräftfiskekvällarna i Hjortsberga blivit en festlig augustitradition.



Ingvar Roos har byggt sin egen strandpromenad längs med Sjöatorpsjöns strand på den gamla sågverkstomten. Framtidsvisionen måste vara att knyta samman den med den nu planerade strandpromenaden till Losbadet.

Det blommar i kommunen



Det blommar som aldrig förr i också vår kommun. Någon tid mellan hägg och syren är denna varma vår svår att skönja. Vi vill bidra med lite av denna blomsterprakt genom att publicera denna bild av ett praktfullt gullregn.

Vi hoppas att det nu lite svalare

vädret inte skall bestå utan att när semestertiderna närmar sig så skall också det sköna sommarvädret återkomma. Vi hoppas att sommaren skall bli precis så skön som vi alla vill. Alvesta Alternativet tillönskar alla en skön sommar.

Öppet brev till Anne-Christine Gustavsson

Att det viktigaste för Alvesta kommun är att resecentrum byggs i tid är faktiskt inte Alvesta kommuns åsikt. Möjligtvis är det A-C Gustavssons (s) och en enstaka tjänstemans åsikt. När kommunstyrelsens arbetsutskottet hade frågan uppe och ledamöterna ville veta vad A-C Gustavsson skulle framföra vid det kommande mötet med resecentrumgruppen så blev svaret att man bara skulle lyssna av läget. Döm om den förvåning som uppstod när Smålandsposten slogs upp och där det påstods att kommunens ställningstagande var att i första hand bygga ett resecentrum.

Alvesta kommuns kommunstyrelse eller någon annan kommunal instans har aldrig tagit ställning till vad A-C Gustavsson och Bo Svensson tydligen pläderat för vid onsdagens möte med resecentrumgruppen. Det är faktiskt så illa att inte ens den socialdemokratiska fullmäktigegruppen haft uppe frågan till diskussion. När Länstrafiken Kronoberg hade sitt fullmäktigesammanträde i Alvesta så var den s-märkte fullmäktigeordföranden Börje Johansson helt överrumplad av förslaget. Men ändå mycket positiv till en samlad lösning. Han såg i motsats till sin partikolleger, kommunalrådet, de fördelar en gemensam lösning kunde uppnå.

Om vi nu inte samkör de två objekten riskerar vi att Växjö med sin inlandshamn i Råppe hinner före och tar vissa delar av vårt bangårdsprojekt ifrån oss. Tydligen är ett påbörjat resecentrum innan valet 2002 viktigare för A-C Gustavsson än en långsiktig lösning som kan ge kommunen 100-tals nya arbetstillfällen.

Skall vi nu missa möjligheten till att få bort rangering av farligt gods inne bland persontågen, flytta ut godshandlingen från centrum, öppna möjligheterna för en utökad godstrafik på järnväg, få till stånd ny tomtmark centralt i Alvesta och äntligen få 126:ans genomfart flyttad utanför Alvesta bara för att A-C Gustavsson måste visa upp ett vallöfte för väljarna. Hur kan ett grönt parti som centern acceptera ett sådant handlande från sin regeringskollega?

Det är hög tid att Alvesta kommuns åsikter inte jämförs med A-C Gustavssons.

Alvesta Alternativet