

Negativ trend håller i sig

Nedläggningen av Componentas gjuteri nytt slag för Alvesta kommun

På torsdagen kom det ett ännu ett dystert besked för arbetsmarknaden i Alvesta kommun när de finska ägarna till Componenta Alvesta AB meddelade att gjuteriet avvecklas sista maj nästa år.

Det var i slutet av 1997 som den finska gjuterikoncernen JOT Santasalo Oy köpte upp den svenska industrigruppen Componenta med åtta företag på sex orter i Sverige.

Gruppen var verksam inom gjuteri- och bearbetningsbranschen och var mycket lönsam. Idag, knappt sex år senare har man lagt ner eller sålt sex av före-

tagen. Nu lägger man också ner gjuteriet i Alvesta. Det enda av företagen som nu finns kvar är en bearbetningsrörelse i Kristinehamn.

Gjuteriet i Alvesta har idag 127 anställda som nu går en oviss framtid till mötes. Dessutom kan så många som ett tjugotal arbetstillfällen hos olika underleverantörer vara hotade.

Tillverkningen som idag sker i Alvesta kommer nästa år att flyttas över till gjuteriet i finländska Karkkila. Därmed försvinner en drygt åttioårig industrirörelse från Alvesta.

Componenta Alvesta AB blir nu det senaste i raden av företag som lämnar Alvesta kommun. I dagarna efter fjolårets val meddelade Finnveden Power Train i

Moheda att man skulle lägga ner verksamheten.

På en femtonårsperiod har över 1 000 arbetstillfällen försvunnit från kommunen. Företag som KLS, Deve hissar och Eldon är tidigare dystra namn på den här listan.

Det krävs nu initiativ för att bryta den här negativa trenden.

Finska ägarna körde gjuteriet i botten

Alvesta Alternativets ordförande Peter Johnsson är också klubbordförande för Metall på Componenta Alvesta AB.

Han är mycket kritisk till hur de finska ägarna skött gjuteriet sedan man tog över 1997.

med en marknadsandel på hela 85 procent. Men när de finska ägarna tog över hände det snabbt något.

- Redan efter några månader, i början av 1998, påbörjades en omstrukturering. Det volymmässigt stora och lönsamma gatugodset flyttades till företagets gjuterier i Finland, säger Peter Johnsson.

Lönsamheten sjönk

Som ersättning skulle gjuteriet i Alvesta börja producera mer kvalificerat maskingods. Detta fick till följd att produktionsvolymen minskade och lönsamheten sjönk. Gjuteriet i Alvesta har de senaste åren gått med förlust.

Koncernen har de senaste åren haft ledig produktionskapacitet i både Alvesta och Karkkila och för ett par månader sedan kom besked från ledningen att en av enheterna skulle läggas ner.

- Att man nu väljer att lägga ner

- Gjuteriet har under i stort sett alla mina trettio år genererat positiva resultat. 1997, när de finska ägarna tog över i december, var bolagets vinst 12,8 miljoner kronor, säger Peter Johnsson.

Gatugods

En stor del av produktionen vid gjuteriet i Alvesta har allt sedan starten 1922 varit gatugods. Man var marknadsledande i Sverige på det här gjutgodset



Componenta Alvesta AB är det senaste i raden av stora företag som lämnar Alvesta kommun. Företaget, som ursprungligen startades 1922, kommer att läggas ner nästa år och produktionen försvinner till Finland.

i Alvesta är ekonomiskt vansinnigt. Vår produktionsmaskin är huvudmaskin för koncernen och ska nu flyttas till Finland till en kostnad av minst 20 miljoner. Hade verksamheten förlagts till Alvesta hade denna kostnad inte uppstått.

Mycket kritisk

Peter Johnsson är också mycket kritisk till Karkkila kommun gått

in och tagit över företagets produktionslokaler i Karkkila till ett belopp som motsvarar vad flytten av produktionsmaskinen i Alvesta kostar.

- Hade Alvesta blivit kvar hade det behövts investeras ungefär 60 miljoner. I Karkkila var den siffran 80 miljoner. Men nu har de fått 20 miljoner och väljer därför att stanna i Finland.

Peter Johnsson ser det här som osund konkurrens och har infor-

merat det svenska näringsdepartementet, som nu arbetar med frågan.

- Det här strider uppenbart mot EU:s regler om fri konkurrens på lika villkor, säger Peter Johnsson.

När affären mellan Karkkila kommun och Componenta genomförts kommer den förmodligen att föras upp på EU-nivå av det svenska näringsdepartementet.

Långsiktiga förslag måste nu bryta den negativa trenden

Självklart kan inte kommunledningen lastas för att nu även gjuteriet tydligt försvinner från kommunen. Men trenden måste brytas nu.

Franzén som en kommentar till att ännu en stor arbetsplats riskerar att gå förlorad i Alvesta kommun.

Han tar nu initiativet till att åstadkomma en långsiktig strategi för att vända utvecklingen. I en skrivelse till kommunledningen uppmanar han kommunledningen att ta tag i de konkreta idéer som trots allt finns och se till att också

oppositionen tas till hjälp i detta mycket viktiga arbete.

- Det är långsiktiga projekt som kan skapa många arbetstillfällen vi nu behöver för att vända den negativa trenden. Men då måste kommunledningen ta till sig de idéer och förslag som dyker upp även om de råkar komma från oppositionen.



Alvesta Alternativets ordförande Peter Johnsson är facklig företrädare för Metall på Componenta Alvesta AB och mycket upprörd till att ägarna nu lägger ned företaget.

Det säger Alvesta Alternativets gruppleddare Lars-Olof "Zona"

ALTERNATIVET

Att tala positivt har blivit en lika vedertagen regel hos politiska makthavare som Tage Danielssons klassiska monolog om kärnkraftsolyckan i Harrisburg om att man inte behöver tala sant utan ska tala sannolikt. En levande debatt och utbyte av argument upplevs ofta som besvärlig av makthavarna och därför tar man till brösttonerna och utmålar dem som vågar ta bladet från munnen som "notoriska nej-sägare och bråkstackar".

Så här har också kommunledningen i Alvesta kommun agerat. Vi i Alvesta Alternativet trodde att det var omöjligt att överträffa vad den dåvarande socialdemokratiska ledda kommunledningen åstadkom under den förra mandatperioden. Då stannade framtidsarbetet i en skrift kallad "Vision 2010" samtidigt som man hade påfallande svårt att ta tag i de dagsaktuella frågorna.

Men tyvärr hade vi fel! Den borgerliga kommunledningen som tillträdde efter fjolårets val med det centerpartistiska kommunalrådet Karin Vernersson i spetsen har totalt låst sig i sin roll som den som bestämmer. Stängda dörrar gentemot oppositionen är knappast en framkomlig väg för att gå framtiden till mötes med Alvesta kommun. Självfallet kan de borgerliga inte lastas för att Finnveden Power Train i Moheda några dagar efter fjolårets val meddelade att verksamheten i Moheda skulle avvecklas. De kan heller inte lastas för det dystra besked som kom lite drygt ett år senare om att Componenta avvecklar gjuteriet i Alvesta.

Men de kan lastas för att de inte gör något för att skapa en positiv framtid i Alvesta. Det måste till en aktiv näringspolitik hos den politiska ledningen. Mer än att göra en inrättad tjänst som näringslivssekreterare till näringslivschef.

Alvesta Alternativet har länge drivit frågan om Bangård Sydost som ett positivt framtidsprojekt som kan skapa varaktig sysselsättning och generera flera nya verksamheter. Men tyvärr har vi talat för tomma öron. Kommunledningen har alltid, oberoende av politisk sammansättning, avvisat våra förslag om satsning på järnvägsfrågorna. Senast lade den borgerliga majoriteten ner den grupp som arbetade med frågan.

De senaste femton åren har tusentals jobb försvunnit från kommunen. KLS, Deve, Eldon, Ullmans och nu senast Alvesta Gjuteri är en dyster lista på försvunna företag. Dagens situation kan inte beskrivas som något annat än negativ i Alvesta kommun. Nu kräver vi uppslutning omkring satsningen på Bangård Sydost. Trenden måste vända och den politiska ledningen börja agera. Gå från ord till handling.

Folket lät sig inte luras

Svenskarna avslöjade EMU-bluffen

Det blev ett rungande nej från svenska folket till euron i folkomröstningen i mitten av september.

Trots överlägsna ekonomiska resurser lyckades inte etablissemangen lura på svenska folket en ny experimentvaluta.

Svenskarna var det andra folket som fick säga sitt om den ekonomiska monetära unionens, EMU:s, tredje steg. Och precis som danskarna tidigare gjort så var det en klar majoritet som avvisade etablissemangets försök att inskränka på demokratin och överlämna beslutanderätten om penningpolitiken till några bankdirektörer vid den Europeiska Centralbanken i Frankfurt, Tyskland.

Ja-sidan påstod ju att vi inte kunde säga nej till vad de 12 euroländerna sagt. Man sanningen är ju att makthavarna i de här länderna aldrig lyssnat till folkets röst. När de gjort det, som i Danmark och Sverige har svaret



Trots det samlade etablissemangen ömsom hot som löften om eurons förtärlighet valde svenska folket klokt nog att inte delta i det här penningpolitiska experimentet.



En klar majoritet av svenskarna vill ha kvar den svenska kronan även i fortsättningen.

blivit nej tack till euron.

Nej-sidan vann en jordskredss seger i folkomröstningen med ungefär 14 procent, 56 mot 42. I ungefär 260 kommuner vann nej-sidan mot bara ett trettiotal för ja-sidan. Resultatet är givetvis högst anmärkningsvärt. Trots att ja-sidan var uppbackad av hemliga mångmiljonbelopp från Svenskt Näringsliv, som ju i andra sammanhang brukar gnälla över hur lite resurs som skapas för företagen och hur höga skatterna är, i stort sett hela det politiska etablissemangen, tidningarna och massmedier samt i stort sett all

annan "överhet" med allt från stordirektörer till prästerskapet, så gick inte svenskarna på euro-bluffen. Överheten gick på sitt kanske största nederlag sedan Nils Dacke gjorde uppror mot kungamakten på 1500-talet!

Bara hälften av de väljare som röstade på socialdemokraterna, moderaterna, folkpartiet och kristdemokraterna för ett år sedan stödde de här partiernas åsikt i folkomröstningen.

Ja-sidan fick också direkt fel i alla sina domedagsprofetior. Tvärt emot vad de sa i valkampanjen sjönk räntorna samtidigt som kronan stärktes. Euron föll till sin lägsta kurs på länge!

Kanske är det nu dags för alla ekonomiska experter som uttalade sig innan folkomröstningen att dra sig tillbaka, i respekt för majoritetens vilja, att folkomröstningens resultat ska efterlevas och inte saboteras.

Det gäller nu att hålla ett ordentligt öga på det politiska etablissemangen så att folkomröstningens glasklara besked till de 349 folkvalda i riksdagshuset efterlevs.

Sista ordet är inte sagt om Stenlyckeskolan

Den borgerliga majoriteten har bestämt sig för att lägga ner Stenlyckeskolan i Alvesta tätort. Beslutet drevs igenom vid kommunfullmäktiges senaste möte i Vislanda.

Men trots det behöver lyckligtvis ännu inte sista ordet vara sagt i den här frågan.

Mycket talar faktiskt för att skolan kan räddas kvar!

Föräldrarnas, elevernas och personalens engagemang och argument för att låta Stenlyckeskolan få vara kvar imponerade inte på de 25 borgerliga ledamöterna i kommunfullmäktige.

Vid det senaste sammanträdet, som anmärkningsvärt nog inte hölls i ordinarie möteslokalen Thalia i Alvesta Folkets Hus, närmaste granne till Stenlyckeskolan utan förlagts till Djupa Kajäng i Vislanda, drev man igenom sitt nerläggningsbeslut. Man valde att lyssna på oppositionens argument lika lite som de berörda gruppernas.

Mönstret att tala maktspråk och inte låta sig påverkas av sakliga argument känns onekligen igen

från förra mandatperiodens beslut att avveckla räddningstjänsten.

Att kommunledningen nu så här nonchalant avfärdar föräldrar, personal och elever vid Stenlyckeskolan är oacceptabelt.

Istället borde man ha tagit till sig det engagemang som de berörda visat för sin skola.

Rent ekonomiskt är det också en omöjlig ekvation att lägga ner en väl fungerande skolenhet och samtidigt investera miljontals kronor i nya skollokaler. Möjligtvis är det här ett talande exempel på bristfälliga ekonomiska kunskaper hos kommunledningen och en förklaring till varför Alvesta kommuns ekonomi är i fritt fall.

Men hoppet för Stenlyckeskolan behöver inte vara ute! Nu är de engagerade föräldrarna i full färd med att samla in namnunderskrifter för att kräva en kommunal folkomröstning i frågan. Det kommer man att lyckas med, man behöver bara få in drygt 700 underskrifter för det.

Även om den borgerliga majoriteten röstar ner även detta har man också möjlighet att se till så att Stenlyckeskolan blir kvar genom att ansöka hos Skolverket om att få driva den som friskola.

Sedan kan man ju också hoppas på en ny majoritet i kommunfullmäktige efter valet 2006 som lyssnar på uppdragsgivarna, det vill säga medborgarna.



Stenlyckeskolans saga tycks vara all. Så vill den borgerliga majoriteten ha det. Men trots kommunfullmäktiges beslut om nerläggning 2006 behöver sista ordet ännu inte vara sagt i den här frågan.

ALTERNATIVET

Politisk tidskrift utgiven av Alvesta Alternativet
Hemsida: <http://www.alvestaalternativet.se>

E-post: info@alvestaalternativet.se

Adress: Lillsjögatan 22, 342 36 Alvesta
Telefon och fax: 0472-193 04